

10 april 2012
Ergens onderweg...

Beste kleine luitjes

Mijn naam is REUS! En ik maak een 'Reus rond de wereld' op zoek naar mezelf.

Hoe dat zo komt?

Wel, toen ik geboren werd was ik al flink uit de kluiten gewassen.

Zeg nou zelf, een baby van 10 kg en 1m15 lang?

Mijn moeder kon haar oren niet geloven.

En dat was pas het begin: ik groeide als kool en al gauw was ons huis te klein.

Dat vonden mijn ouders maar niks en ze stuurden mij uit werken in het dorp.

Alleen... ik liep overal in de weg.

Waar ik mijn buitenmaatse voeten ook maar neerzette, er kwamen ongelukken van.

Ik maaide met één armgebaar het halve park om, botste met mijn elleboog tegen de kerktoren, plette een marktkraam vol tomaten toen mijn voet uitschoot en niesde de feesttent het dorp uit. En dat ging zo maar door. Allemaal per ongeluk. Kon ik het helpen?

Natuurlijk werd iedereen boos op mij. Ik werd uitgelachen, gepest (de kinderen beschouwden mij als een of andere pretparkattractie) en weggejaagd.

Op een dag was ik het moe, pakte mijn rugzak en trok de wijde wereld in op zoek naar... Zou er ergens nog zo iemand zijn als ik?

Ergens...?

Vele plekken heb ik reeds bezocht. En tot mijn grote verbazing ben ik helemaal niet alleen op de wereld. Ik ontmoette vele anderen – niet altijd even vriendelijk moet ik eraan toevoegen – en zelfs , ja hoor, reuzinnen!

Nu heb ik dus een reuzenvriendin die reuzegoed kan knuffelen en binnenkort krijgen we onze eigen reuzenbaby! Hoera! Wat ben ik gelukkig!

En dat wil ik delen. Met jullie!

Mijn goede vriendin De Leesmeermin, een verhalenvertelster die ik onderweg leerde kennen, zal jullie laten proeven van al mijn avonturen.

Zij komt binnenkort naar jullie toe en zal jullie binnen laten in de wonderlijke wereld van de REUZOLOGIE!

En wie weet ... ik zoek nog een plekje om te wonen... in Munte misschien?

Dag beste kleine luitjes.

Veel kijk –en luister, -en doe plezier met 'Reus rond de wereld'

Een stevig schouderklopje (oei)
jullie vriend

REUS

© De Leesmeermin 2012